

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL RFSU:S FÖRBUNDSSTYRELSE 2021-2023

Valberedningen har det stora nöjet att presentera sitt förslag till RFSU:s förbundsstyrelse för mandatperioden 2021-2023. Det har varit en stor och glädjefylld utmaning att välja bland så många kompetenta och engagerade människor. Valberedningen vill rikta ett stort tack till alla de som har nominerat och kandiderat!

Om valberedningens process

Valberedningen påbörjade sitt arbete direkt efter sommaruppehållet 2019. En tids- och arbetsplan arbetades fram. Utifrån den har valberedningen deltagit på samtliga ordförandekonferenser under perioden, anordnat en webbsänd och inspelad frågestund för att öka intresset för att nominera/kandidera, samt spridit information i relevanta medlemskanaler, i sociala medier samt sökt utanför organisationen.

En behovsanalys kopplad till nödvändiga kompetenser har skickats på remissrunda till lokalföreningar, förbundsstyrelse och förbundskansli. Erfarenheter och kunskap som arbetats fram i behovsanalysen och klassats som krav har varit lokalföreningserfarenhet, ledarskaps- och organisationskunskap, RFSU:s sakfrågor och sexualpolitik, samt ekonomisk styrning. Områden som bedömts som viktiga, men utifrån perspektivet "bra att ha" har varit medicin och folkhälsa, juridik, internationell erfarenhet, mångfaldsarbete och inkludering, politiskt arbete och påverkan, ungdomsfrågor, forsknings- och utredningserfarenhet, teologi och religionskunskap samt erfarenheter i socialt arbete.

Valberedningen har under mandatperioden arbetat efter metoden kompetensbaserad rekrytering med grunden i ett webbaserat nomineringsverktyg. De nominerande fick fylla i erfarenhet och kompetens utifrån behovsanalysen. Samtliga kandidater har i det inledandet skedet varit anonyma för ledamöterna i valberedningen, med undantag för sammankallande. Utifrån dessa underlag har valberedningen i första steget anonymt poängsatt kandidaternas kompetenser. Först i nästa steg har kandidaternas ålder, bakgrund, kön, geografiska hemvist och personuppgifter blivit kända för ledamöterna i valberedningen.

I processen har arbetet med att skapa en helhet i förslaget varit högt prioriterat, där ett team bestående av flera efterfrågade kompetenser fördelat på flera personer legat i fokus. Valberedningen har också verkat för en kontinuitet i förslaget med en balans mellan personer som har erfarenhet av att sitta i förbundsstyrelsen och nya personer. Valberedningen har dragit erfarenheter av tidigare års arbete och utanför valberedningens förslag finns ytterligare personer som står som reserver ifall att någon eller några kandidater i nuvarande förslag skulle avsäga sig sin plats eller av andra skäl inte längre kandiderar på kongressen.

Valberedningens riktlinjer

Valberedningen har i sitt arbete utgått ifrån de riktlinjer som föreskriver att minst 20% (2 personer) under 25 ska ingå i förslaget samt att 40% (5 personer) män respektive kvinnor bör ingå i förslaget. Genom RFSU:s medlemskap i IPPF, International Planned Parenthood Federation följer RFSU ett regelverk där krav på sammansättning formuleras på följande sätt:

The Association's Governing Body is composed of individuals with a diverse set of skills and backgrounds and includes at least 50% women and 20% young people.

Därutöver har valberedningens process utgått från kriterierna i valberedningens riktlinjer om kön, etnisk mångfald, geografisk spridning och ålder. Tyvärr har valberedningen inte lyckats nå hela vägen fram när det gäller representation och mångfald. Andelen män i valberedningens förslag är 4 stycken vilket innebär att det understiger 40%. Detta är en brist som valberedningen är medveten om, men bedömningen är ändå att sammansättningen av centrala kompetenser har prioritet. Valberedningen tar till lärdom att till nästa mandatperiod söka ännu bredare, både i och utanför RFSU. Valberedningen gör också bedömningen att organisationen som helhet behöver intensifiera arbetet med frågor kopplade till mångfald och representation, och engagera fler män samt öka det etniska mångfaldet.

Valberedningen

Valberedningen för kongressperioden 2021–2023 har bestått av sammankallande Måns Magnusson samt Nadja Nilsson, Niklas Hill, Hanna Knutsson, Daniel Hjalmarsson, Emil Rissve, Monica Johansson och Carmen Pocrnja. Valberedningen har bestått av suppleanter och ordinarie, men har arbetat ihop som ett team.

Förslag till omval

Hans Linde, förbundsordförande
Sara Alfredsson
Annika Dalén
Charlotte Drugge
My Malmeström-Sobelius
Elin Sundin

Förslag till nyval

Jakob Amnér
Månstråle Dahlström
Lina Fridén
Hanna Gerdes
Mats Målqvist
Emil Nordfjell
Romina Pourmokhtari

FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE, OMVAL

Hans Linde

Göteborg, född 1979

Beskriv kort din bakgrund

Mitt sexualpolitiska engagemang föddes när jag som 16-åring kom ut som bög i Trelleborg, ett då starkt nynazistiskt fäste. Det blev uppenbart att sex är politik. Jag blev politiskt aktiv och 2006-2011 satt jag i riksdagen för Vänsterpartiet. I riksdagen engagerade jag mig i den tvärpolitiska SRHR-gruppen och var talesperson för utrikes- och hbtq-frågor.

Jag har pluggat bland annat statsvetenskap och nationalekonomi på Göteborgs universitet. Jag arbetade också under fyra år som behandlingsassistent med omhändertagna barn. Efter många år av samarbete med RFSU blev jag invald i RFSU Göteborgs styrelse 2016. Sen 2017 är jag förbundsordförande för RFSU. Vid sidan om mitt engagemang i RFSU har jag ett par internationella uppdrag. Jag sitter i styrelsen för IPAS, en USA-baserad aborträttsorganisation sen 2019 och i en FN-kommission som följer det globala arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vilken är din relation till RFSU?

2007 blev jag inbjuden av RFSU att följa med på en studieresa till Tanzania för att se exempel på vårt fantastiska internationella arbete. Jag blev djupt imponerad av RFSU:s arbete och våra möten i Tanzania gav mig en betydligt större förståelse av vikten att stå upp för allas rätt till sin kropp och sexualitet. När jag kom hem engagerade jag mig i riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp och under de följande tio åren i riksdagen hade jag ett nära samarbete med RFSU. Jag deltog i en rad av RFSU:s aktiviteter, bland annat Barnvagnsmarschen, Alla Hjärtans Dag-mingel och kongresser. 2016 blev jag invald i styrelsen för RFSU Göteborg.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har en bred erfarenhet av att arbeta för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Bland annat genom mitt arbete i riksdagen, mina år i styrelsen för Svenska Afghanistankommittén och mina internationella uppdrag. Att under snart fyra år fått vara med och leda RFSU har varit väldigt lärorikt. Jag är starkt förankrad i civila samhället och bär med mig förståelse om hur det är att engagera sig såväl på en mindre ort som i storstad. Det gör att jag tror att jag kan bidra med att utveckla RFSU som en växande medlemsrörelse i hela Sverige.

Jag har under stora delar av mitt liv jobbat med politisk påverkan, omvärldsbevakning, strategisk styrning och kommunikation. Det är erfarenheter som jag hoppas kan bidra till att RFSU fortsätter vara en relevant organisation som tar plats i den sexualpolitiska debatten.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

RFSU:s största tillgång är våra engagerade medlemmar. Här finns en enorm potential. Vi borde kunna bli så många fler som står upp för rätten till sin kropp och sexualitet. De kommande åren är därför den största utmaningen hur vi ska vara en växande medlemsrörelse i hela Sverige där människor med olika perspektiv och erfarenheter vill och kan engagera sig.

Rasism begränsar många människors möjligheter att fatta beslut om sin egen kropp och sexualitet – och skapar hinder för att engagera sig i civila samhället. Ska RFSU vara relevant för fler behöver vi öka vår kunskap om rasism och ha ett antirasistiskt perspektiv i all vår verksamhet.

Vi ser en opposition mot våra frågor som blir alltmer välorganiserad, högljudd och aggressiv. Valet 2022 skulle kunna innebära att den oppositionen får direkt politiskt inflytande på nationell nivå. Det

gör att vi inte kan ta vunna segrar för givna! Vi behöver bygga breda allianser och mobilisera stöd för friheten att vara, välja och njuta.

Detta visste ni inte om mig!

Jag är stolt över min folkdräkt från Bara härad! 2019 deltog jag i ett möte i Malaysia med RFSU:s systerorganisationer i Asien och Oceanien. Klädkoden var "national costume". Då knöt jag knätofsarna!

FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER, OMVAL

Sara Alfredsson

Malmö, född 1978

Beskriv kort din bakgrund

Jag bor i Malmö med sambo, barn och katter. Till vardags arbetar jag med utvecklingsfrågor och systematiskt kvalitetsarbete för en kommunal skolförvaltning. Jag är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk, men slutade undervisa för att ägna mig åt skolutvecklingsfrågor, främst rörande undervisning i sexualitet, jämställdhet och likabehandling.

Vilken är din relation till RFSU?

Har varit engagerad i RFSU Malmö i många år, både som ordförande och som aktivist. Har framförallt engagerat mig i frågor kring barn och ungas sexualitet och rätt till undervisning och kunskap och i arbete kring politisk påverkan.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kan bidra med kunskap om strategisk styrning och utveckling, med lokalföreningsperspektiv och med stor kunskap om barn och unga och framförallt om skola och undervisning.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Att få mer energi till att skapa "ett RFSU", en lärande medlemsorganisation som drivs av engagerade och kunniga medlemmar och anställda. Att vara en organisation som är både spetsig och bred, samtidigt! Att navigera i, och vara en förnuftig röst, i ett medie- och diskussionsklimat som blir alltmer polariserat.

Detta visste ni inte om mig!

Har en gång konstruerat ett ortnamnsspel!

Annika Dalén

Umeå, född 1979

Beskriv kort din bakgrund

Jag har ett långvarigt engagemang i feministiska frågor, framför allt inom sexuella och reproduktiva rättigheter. Efter universitetet i Sverige sålde jag mina tillhörigheter, köpte en enkelbiljett till Latinamerika och blev kvar där i sammanlagt tio år. Sju av dessa bodde jag i Colombia där jag arbetade som utredare med fokus på abortfrågan på en organisation för mänskliga rättigheter. För sex år sedan köpte jag en enkelbiljett åt andra hållet och landade tillsammans med min svensk-colombianska familj i Umeå igen, där jag är född och uppvuxen. Mina första nästan tre år i Sverige jobbade jag som

föreningsutvecklare för RFSU innan jag började på Umeå kommun där jag jobbar idag, som utvecklingsstrateg med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Vilken är din relation till RFSU?

Jag brinner för och har ett långvarigt engagemang i RFSU:s kärnfrågor och är medlem sedan flera år tillbaka. Under tre års tid (2015–2018) var jag anställd på förbundskansliet som föreningsutvecklare, vilket gav mig en bred inblick både i RFSU-förbundet på nationell nivå och i lokalföreningarnas verksamheter. På kongressen 2019 valdes jag till ledamot i förbundsstyrelsen och har under mandatperioden ingått i förbundsstyrelsens arbetsgrupp för Sextanten.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Mitt långvariga engagemang i RFSU:s kärnfrågor och min erfarenhet av såväl det ideella arbetets förutsättningar som strategiskt arbete inom jämställdhetsområdet med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter, såväl nationellt som internationellt, ger mig en bred kunskapsbas där jag kan bidra från många olika perspektiv i de olika diskussioner som äger rum i förbundsstyrelsen. Jag har också en för förbundsstyrelsen unik inblick i arbetet både på RFSU:s nationella kansli som i verksamheten i lokalföreningarna runtom i hela landet.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

De konservativa och högerextrema politiska strömningar som finns i samhället idag, såväl i Sverige som internationellt, hotar framsteg som uppnåtts inom aborträtt, sexualupplysning, HBTQ-rättigheter, och så vidare. Dessa krafter verkar växa sig allt starkare och hitta nya allianser. Detta är något RFSU behöver förhålla sig till och hitta fler och nya strategier för att möta.

Engagemanget i ideella föreningar förändras, och RFSU behöver erbjuda olika typer av engagemangsformer och möjligheter till aktivism för att vara en relevant och självklar arena för sexualpolitiskt engagemang.

RFSU har under de senaste åren tagit ett helhetsgrepp kring organisationens styrdokument, med stadgerevision, processen kring Sextanten, och nu den föreslagna revisionen av idéprogrammet. Den stora utmaningen i detta ligger framför oss, i implementeringen för att få dessa styrdokument att bli levande och genomsyra organisationen.

Detta visste ni inte om mig!

Jag är grym på att googla snabbt och den kompis du vill ha som livlina att ringa när du är med i Vem vill bli miljonär!

Charlotte Drugge

Halmstad, född 1976

Beskriv kort din bakgrund

Jag brinner för SRHR och internationella frågor. Intresset väcktes under sjuksköterskeutbildningen när jag fick ett "minor field study"-stipendium från SIDA och reste till ett sjukhus i Tanzania. Under två månaders praktik utfördes en kvalitativ studie som låg till grund för min C-uppsats. 2006 jobbade jag med Läkare utan Gränser efter tsunamin och inbördeskriget i Aceh, Indonesien i 9 månader. När jag kom hem bestämde jag mig för att studera till barnmorska och det har varit mitt yrke de senaste 12 åren.

Jag arbetade först med gravida i många år, därefter sadlade jag om till gynekologi med abortrådgivning samt uppföljande cellprovsmottagning i 3 år. Sommaren 2020 började jag på Ungdomsmottagningen, att arbeta för barn och ungas rätt till kunskap om sexualitet, hälsa och rättigheter är mitt drömjobb. 2013 initierade jag uppstarten av RFSU Halland och var

lokalföreningens ordförande i 5 år. På kongressen i Umeå 2019 blev jag invald som ledamot i förbundsstyrelsen.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har erfarenhet av internationella frågor och kunskap om vårdrelaterade frågor, specifikt inom gynekologi och obstetrik samt ungdomars sexuella hälsa. Jag vill gärna arbeta vidare för rätten till preventivmedel och säkra aborter i Sverige och världen. Jag tar även med mig mitt engagemang och erfarenhet från fem års sexualpolitiskt arbete på lokal nivå, ordförandeskapet i RFSU Halland samt två år som ledamot i förbundsstyrelsen.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

När högerextrema krafter hotar människors rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet såväl i Sverige som internationellt måste RFSU med samarbetspartners envist fortsätta påverka politiken och civilsamhället.

Att stå upp för HBTQI-personers rättigheter, aborträtten och tillgången till preventivmedel och sexualundervisning ser jag som en fortsatt stor utmaning både nationellt och internationellt. Vi kommer behöva fortsätta att nyansera och på vetenskaplig grund bemöta skambeläggande och moralism i debatten om porr, innehållsfiler och sexualupplysning. RFSU behövs i skolorna och det kommer bli en utmaning att stå upp mot nya konkurrenters agenda.

Det är jättekul att RFSU ökat till rekordmånga medlemmar 2020 men det är inte enbart av vikt att öka medlemsantalet utan även och ta till vara på och stödja lokalföreningarnas sexualpolitiska engagemang efter deras behov vilket fortsatt är en utmaning, särskilt under pandemin som inskränker på det utåtriktade ideella arbetet.

Detta visste ni inte om mig!

I tonåren var jag cheerleader för det amerikanska fotbollslaget Halmstad Eagles. När det behövdes domare gick jag och en cheerleaderkompis domarkursen och var linjedomare ett par matcher den säsongen.

My Malmeström Sobelius

Farsta, Stockholms län, född 1989

Beskriv kort din bakgrund

Tvåbarnsmorsa från Värmlands kulturhuvudstad Arvika. Har alltid varit ideellt engagerad, innan RFSU bland annat i musikfestival och tjejour. Har arbetat som chef i ideell sektor och har ägnat de senaste två åren åt att plugga en master i idéhistoria.

Vilken är din relation till RFSU?

Efter en inspirerande (!) undersökning hos en diskussionsglad barnmorska insåg jag att RFSU var organisationen för mig. Sedan dess är jag fast och har bland annat engagerat mig i lokalförening, nätverk och andra medlemsinitiativ. RFSU har gett mig verktyg att förstå och göra skillnad i viktiga politiska frågor. Jag är väldigt stolt över hur vi med kunskap som grund och vår bredd av verksamheter varje dag arbetar framgångsrikt för att uppnå vårt uppdrag. Var ordförande för RFSU Stockholm 2014-2016, FS-ledamot och vice förbundsordförande sedan 2017. Har varit ledamot i RFSU AB:s styrelse sedan 2018.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kan bidra med snart tio års RFSU-erfarenhet från olika delar av organisationen – lokalförening, förbundsstyrelse och RFSU AB. Utöver det är jag väl förankrad i det svenska civilsamhället och folkbildningen med ett brett nätverk och kunskap om strategisk styrning. Min utbildning i idéhistoria har gett mig verktyg för att försöka förstå kunskapens gränser och vilka idétraditioner som ligger bakom bland annat aktuella (sexual)politiska debatter.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Samla RFSU:s alla delar i arbetet med att genomföra Sextanten. Vi är riktigt bra på det vi gör och bredden av verksamheter är vår styrka. Nu är det läge att fokusera på hur vi bäst gör det tillsammans för att skapa ETT RFSU.

Rikta vår maktanalys inåt för att bli skarpare och mer relevant som organisation. Vi behöver säkerställa att vi har kunskap om och också arbetar för att stärka allas rätt till sin kropp och sexualitet. Vi behöver specifikt stärka oss i det antirasistiska perspektivet, men även höja vår breda intersektionella förståelse av både SRHR och RFSU som organisation.

Fortsätta stärka RFSU genom utbildningar för medlemsrörelsen. Att ge medlemmar möjlighet att tillsammans bilda sig om RFSU:s värderingar och sakfrågor skapar en tydligare gemensam ideologisk grund och ger verktyg för både levande interndebatt och att tryggt företräda RFSU utåt.

Detta visste ni inte om mig!

För några år sedan drev jag bloggen *whenyouworkincivilsamhället*. Det var kul.

Elin Sundin

Stockholm, född 1982

Beskriv kort din bakgrund

Frågor om relationer, mänskliga rättigheter, rätten till sin egen kropp och för en sexualitet utan våld har engagerat mig ända sedan min då trettonåriga vän fick sitt namn och ordet hora klottrat på skolans alla toaletter. Jag har jobbat med barn som levit i prostitution och med frågor om trafficking och sexturism i Brasilien. Jag har sedan tonåren varit politiskt aktiv och har arbetat på högsta politiska nivå i Stockholms stadshus och i Riksdagen efter studier i statsvetenskap, socialt arbete och migration och etniska relationer.

Jag ser alla människor som resurser och mitt ledarskap präglas av inkludering. Mellan 2017 till 2019 var jag ordförande för samtyckesrörelsen Fatta som baxade samtyckeslagen i hamn. Efter att främst ha arbetat med frågan om sexuellt våld blev jag allt mer intresserad av att bredda perspektiven, både vad gäller lagstiftande normer som skyddar människor från övergrepp men som också kan bana väg för jämlika relationer.

Vilken är din relation till RFSU?

Under många år följde jag RFSU utifrån. Jag fascinerades över all kompetens i organisationen. Idag står kvinnors och queera personers mänskliga rättigheter under hot. Konservativa rörelser och politiska partier i världen hotar att inskränka kvinnors, trans- och icke binära personers rättigheter. Några exempel är aborträtten och att leva ett liv fritt från sexuellt våld. Många unga hindras från att upptäcka sin sexualitet och inleda sexuella relationer på grund av familjens traditionella normer som inte sällan har med heder eller att leva i en hederskontext att göra. RFSU är en nyckelaktör för att försvara, förvalta och utveckla de mänskliga rättigheterna. Efter att främst ha arbetat med frågan om sexuellt våld blev jag allt mer intresserad av att bredda perspektiven, både vad gäller lagstiftande normer som skyddar människor från övergrepp men som också kan bana väg för jämlika relationer.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har erfarenhet av förtroendearbete i partipolitiskt obundna föreningar samt från politiska partier som anställd och förtroendevald. Mitt bidrag i RFSU handlar främst om att företräda de som inom RFSU vill utveckla vår organisation till att bli en ännu starkare medlemsrörelse där kanslier och föreningar arbetar mot samma mål och där föreningarna ges förutsättningar till ett hållbart engagemang. Jag är övertygad om att det är något behöver skapas inom ramen för framtidens RFSU. Jag vill också bidra med att delta i diskussionen om framtidens sexualupplysning.

Allt fler aktörer har moraliska argument om hur den ska gå till och jag är övertygad om att RFSU redan har kunskapen och metoderna som bygger på mer än levd erfarenhet. Jag vill bidra till att RFSU blir en aktör som både har spetskompetens i form av att ta initiativ till ett nationellt sexologiskt institut och bred kompetens för att möta så många människor som möjligt i olika åldrar inom sexualupplysningen.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Dessa är RFSUs största utmaningar enligt mig:

1. Jag är övertygad om att RFSU behöver vända sig utåt och hitta nya (kanske oanade) samarbetspartners för att erbjuda sexualupplysning till nya grupper men också bidra till ny kunskap om vilka utmaningar som unga möter i sin vardag idag. Det handlar bland annat om att samarbeta med föreningar och folkbildande organisationer som möter människor i glesbygd eller i ytterstad.
2. Jag är övertygad om att RFSU behöver bli en alltmer levande folk- och medlemsrörelse där samarbetet stärks mellan förbundskansli och lokalföreningar samt att den går hand i hand med utvecklingsvisionen- och strategierna i Framtidens RFSU.
3. Den tredje största utmaningen handlar om att belysa vad sexualupplysning handlar om utan att lägga in värderingar eller normer. Allt fler aktörer har börjat göra anspråk på att bedriva sexualundervisning på ofta tveksamma ideologiska och moraliska grunder och sexualupplysningen behöver vara grundad på kunskap.

Detta visste ni inte om mig!

Något få vet om mig är att jag är bisexuell.

FÖRSLAG TILL NYVAL

Jakob Amnér

Stockholm, född 1996

Beskriv kort din bakgrund

Jag har blivit under flera års tid engagerad i utbildningspolitiken. Under åren i högstadiet och gymnasiet var jag engagerad i den nationella politiken via Sveriges elevråd - SVEA. Där hade jag flera olika uppdrag, bland annat som både vice förbundsordförande och sedan förbundsordförande. Nu under min studietid vid Södertörns högskola har jag engagerat mig i SöderS, högskolans studentkår.

Under 2019 har jag också varit suppleant till RFSU Stockholms styrelse. Ett engagemang där jag lärt känna RFSU från ett annat perspektiv än tidigare. Något som berikat mig med insikter både om styrkor och utvecklingsområden för organisationen.

Jag brinner för jämlikhet mellan människor och tror starkt på utbildning som ett viktigt medel för det. Jag tror därför på RFSUs utgångspunkt som sätter just upplysning och utbildning i fokus för verksamheten. Jag tror att jag med mina erfarenheter, nätverk och kunskaper från tidigare engagemang kommer kunna bidra till RFSUs utveckling.

Vilken är din relation till RFSU?

När jag var engagerad i Sveriges elevråd - SVEA hade vi regelbunden kontakt mellan organisationerna och flera samarbeten. Då lärde jag känna organisationen på nationell nivå, främst i opinionsarbete, men även upplysningsverksamheten i viss mån.

Under 2019 har jag varit suppleant till RFSU Stockholms styrelse. Ett engagemang där jag lärt känna RFSU från ett annat perspektiv än tidigare. Något som berikat mig med insikter både om styrkor och utvecklingsområden för organisationen. Jag ser en organisation med stark och stabil grund, men som saknar kontakten med sina rötter. Distansen mellan lokalföreningar och förbundet är många gånger onödigt stora. Det blev bland annat märkbart under höstens porrdebatt, där jag uppfattade att vi var många aktiva som inte kände oss trygga i politiken.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kommer kunna bidra med ett långvarigt engagemang i påverkansarbete där utbildning varit utgångspunkten. Jag har under mina år som engagerad arbetat både på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att skapa förändring och öka likvärdighet genom utbildning. I mina engagemang har jag bland annat skrivit flera politiska program, tagit fram valmanifest, bildat opinion och varit med och drivit igenom reformer i Sveriges riksdag.

Jag har suttit i ett flertal styrelser, bland annat i styrelsen för SöderS - Södertörns högskolas studentkår och Sveriges elevråd - SVEA. Två mindre organisationer i civilsamhället, vilket tidigt givit mig erfarenhet av allt ifrån ekonomistyrning, arbetsledning, organisationsutveckling till förmåga att tala inför människor och hålla utbildningar.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Jag upplever att det finns en stor distans mellan RFSU och dess gräsrotter. Organisationen har en inställning till sina medlemmar och potentiella medlemmar som skiljer sig från många andra civilsamhällesorganisationer jag känner. Behovet av medlemmar är inte lika stort, vilket skapar förutsättningar till en mer hälsosam relation, men som riskerar att bli för slapp det inte underhålls på rätt sätt. Något jag ser tendenser av på lokal nivå genom mitt engagemang i RFSU Stockholm, där behovet av medlemmar är större.

Jag uppfattar också att det finns en distans mellan förbundet och lokalföreningarna som inte främjar engagemang eller organisationsutveckling.

Jag uppfattar också att RFSU har en utmaning att hålla sig relevanta och inte falla tillbaka i en trygghet av sin egen etablering. Att ha varit den huvudsakliga aktören i sexualupplysningen är en styrka, men det kan också göra en ouppmärksam på utveckling, något jag uppfattat tendenser under mitt år i RFSU Stockholm.

Detta visste ni inte om mig!

Jag har en katt som heter Nessie som har älskat allt plugg och jobb hemifrån senaste året!

Månstråle Dahlström

Göteborg, född 1982

Beskriv kort din bakgrund

Jag är i grund och botten nationalekonom med fokus på utvecklingsekonomi. Har lång erfarenhet av humanitärt och utvecklingsarbete främst för läkare utan gränser, Sida, UD och civil Society Centre, alltid med fokus på aktivism och civilsamhälle. Jag har arbetat mest internationellt, både i kapital och i fält. Nu är jag verksamhetschef på rfsu Göteborg. Det gör att jag kan bidra med lokalkansli perspektiv vilket är en viktig del i operationaliseringen av sextanten för ett resursstarkt rfsu där vi utnyttjar all kunskap som finns. Att ha erfarenhet från ett rfsu kansli innan styrelsearbete anser jag är en viktig kunskap att få in. I Göteborg arbetar vi tydligt med ett antirasistiskt perspektiv och försöker bredda

medlemsbasen samt aktiva. Jag är en tydlig del i arbetet för samverkan mellan kanslier. Har internationell erfarenhet både från givarsida och som utförare. Stark erfarenhet från koordinering av civilsamhälle och aktivister från ambassad, fält och civil Society Centre.

Vilken är din relation till RFSU?

För två år sedan flyttade jag tillbaka till Göteborg just för jobbet som verksamhetschef för rfsu Göteborg. Frågorna vi arbetar med är otroligt viktiga och idag är det nödvändigt att vi tydligare och smartare arbetar gemensamt för våra mål. Vi måste få in fler perspektiv och erfarenheter i organisationen. Under mina två år i Göteborg har vi stärkt vårt kansli otroligt och jag är så stolt över mina medarbetare och jag älskar att arbeta ihop med övriga kanslichefer. Med ökad samverkan har jag fått träffa så många fantastiska människor och projekt. Min uppsägning beror på personliga anledningar och är inte enkel. Jag vill verkligen vara kvar och arbeta aktivt för våra kärnfrågor. Mina kunskaper och erfarenheter kan passa förbundsstyrelsen väl, speciellt nu med operationaliseringen av sextanten. Både erfarenheter från tidigare arbeten men mest från att ha arbetat vid ett lokalkansli och få in det perspektivet för ett starkare RFSU.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kan bidra med lokalkansli perspektiv och samverkansfrågor runt resurser. Jag är ekonom som har handlagt många civilsamhällesstöd vid Sida. Har skapat koordineringsmekanismer på de första av mina missions och älskar att möta människor med helt andra perspektiv och erfarenheter än mig och att försöka lyfta dem. Jag önskar bidra i arbetet med tydlig intern kommunikation och resursfördelning inom hela organisationen för att vi ska kunna göra det arbete vi önskar.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

1. Resursfördelning inom hela RFSU. Se att det finns enorma kapaciteter i lokala styrelser samt kanslier. Det gör att vi idag inte arbetar effektivt. Detta innebär en fördelning av makt.
2. Tydligare och kämpig intern kommunikation inom hela organisationen istället för att vi all sätter och gör samma sak. Skapar idag ibland frustration som är onödig. Vi är många och både för anställda och för medlemmar måste det finnas tydliga sätt att bidra och påverka.
3. Medlemsrekryteringen, vi måste nå ut till fler och skapa en känsla och möjligheter av att kunna vara aktiv. Som tex djurens rätt. Vi måste se över hur och vad vi kommunicerar runt medlemskap och vilka barriärer som finns.
4. Stärkt säkerhet för hela organisationen men ser att det är mycket viktigt för lokalkanslier, aktiva medlemmar.

Detta visste ni inte om mig!

Är helt besatt av spontanresor och äventyr. Vilket bara ökat under covid.

Lina Friden

Stockholm, född 1990

Beskriv kort din bakgrund

Under mina studier i statskunskap började jag intressera mig för ideella organisationer och deras möjligheter att skapa samhällsförändring. Sedan dess har jag på olika sätt jobbat i gränslandet mellan civilsamhället, politiken och förvaltningen. Jag har under de senaste tre åren lett RFSU Stockholm, först som vice ordförande och sedan under två år som ordförande, och engagerat mig mycket i att göra RFSU:s arbete mer strategiskt, hållbart och långsiktigt. Jag drivs av att skapa hållbar förändring och ser att RFSU har ett stort och viktigt förändringsarbete framför sig som jag vill vara en del av! Jag har ett stort kontaktnät inom och kunskap om det svenska civilsamhället och vill bidra till att göra RFSU till en mer aktiv del av det. Vi behöver allierade. Som ledare föredrar jag att bedriva strategiskt

och ”osynligt” arbete som möjliggör för andra att lyckas i sina roller och som driver organisationens arbete framåt. För mig står alltid syftet i centrum.

Vilken är din relation till RFSU?

Jag blev medlem för sex-sju år sedan för att jag blev arg. Jag läste en kulturtext där en mycket känd och respekterad feminist beklagade sig över den normkritik som RFSU:s stödmaterial till skolor utgår ifrån och menade att den leder till en bristande sexualmoral som skadar ungdomar. Jag blev både arg och livrädd och blev genast medlem i RFSU. Jag insåg att jag tagit RFSU:s arbete, värderingar och bidrag till samhället för givet och att dessa värden faktiskt var hotade, även från feministiskt håll. Jag var efter det en ganska passiv medlem i några år, fram till jag i slutet av 2017 fick frågan om jag kunde tänka mig att ingå i RFSU Stockholms styrelse. Jag tackade ja och kandiderade och har blivit kvar i styrelsen fram till i år, först som vice ordförande under ett år och som ordförande under två. RFSU har lärt mig otroligt mycket och jag är väldigt stolt över det jag har kunnat bidra med för att driva organisationens arbete framåt under de här åren.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har ett stort kontaktnät bland och stor kunskap om Sveriges ideella sektor kan bidra till att göra RFSU till en tydligare del av Sveriges civilsamhälle. Den senaste tiden har visat att vi behöver allierade, och vi måste bli bättre på att samverka med andra. Det kan jag bidra med. Jag har erfarenhet av och förståelse för vilka utmaningar förbundets föreningar står inför och har arbetat under min tid som förtroendevald för att öka lokalföreningarnas inflytande i förbundet. Jag vill fortsätta det arbetet i förbundsstyrelsen. Jag har mycket god insyn i vilka beslut, utredningar och processer som pågår som kan ha inverkan på RFSU:s verksamhet och organisation, exempelvis frågor om finansiering av organisationer, ideellt-offentligt partnerskap, offentliga upphandlingar, utredningar kopplade till hot och hat mot ideellt engagerade och liknande. Jag kan bidra till att RFSU får inflytande i dessa processer och kan bidra till att förbereda organisationen på en framtida förändrad kontext.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

1. Legitimiteten och allmänhetens förtroende. Vi måste visa vår relevans och arbeta för att vinna och behålla folks förtroende. Det innebär att vi måste bli fler medlemmar som bidrar med sina erfarenheter. Vi måste värdera medlemmarna, se dem som en tillgång och ge dem tydligare utrymme i organisationen.
2. Samarbetet mellan olika delar av RFSU. Här måste vi vara noga när vi sjösätter den nya strategin och se till att göra alla organisationens delar delaktiga och att vi arbetar åt samma håll. Framför allt behöver lokalföreningarnas roll uppvärderas för att bli en mer aktiv del av förbundets strategiska arbete.
3. Vi kan hitta nya samarbeten men också motarbetas av nya aktörer. Vi måste bli en mer aktiv del av civilsamhället, bryta vår självbild av att vi är ”den enda sexualpolitiska aktören som räknas ” och arbeta för att bli en tydligare folkrörelse. Den nya kontexten innebär att vår verksamhet blir konkurrensutsatt, exempelvis genom att vi tvingas delta i offentliga upphandlingar.

Detta visste ni inte om mig!

Jag har en gång dragit ut en tand ur näsan.

Hanna Gerdes

Stockholm, född 1978

Beskriv kort din bakgrund

Folkrättsjurist, författare och folkbildare med specialisering inom mänskliga rättigheter. Har de senaste 20 åren arbetat med ett brett spektrum av rättighetsfrågor inom civilsamhälle, offentlig sektor, Regeringskansliet och internationella organisationer.

Har tidigare arbetat som jurist Diskrimineringsombudsmannen, verksamhetsansvarig på Byrån mot Diskriminering, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten, utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter och politiskt sakkunnig på Rosenbad åt fd demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Bred erfarenhet av förtroendeuppdrag och strategiskt styrelsearbete både från biståndsorganisationer, rättighetsorganisationer, forskningsinstitut samt kommunala bolag och förvaltningar.

Vilken är din relation till RFSU?

Har följt RFSU arbete länge och i olika sammanhang fått möjlighet att samarbeta med RFSU både i Sverige och internationellt. RFSU gör ett enormt viktigt arbete för att respektera, skydda och främja rätten till hälsa, rätten till utbildning samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Folkrättsjuridisk kompetens och bred kunskap om rättighetsfrågor. Stort nätverk och god erfarenhet av politisk påverkan. Gedigen erfarenhet av strategiskt styrelsearbete. God kunskap om såväl ideella organisationer som kommunal förvaltning samt även av arbete inom offentlig sektor och Regeringskansliet.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Jag tror RFSU påverkas av samma utmaningar som även möter andra rättighetsrörelsen globalt idag. Starka krafter som just nu vill minska utrymmet för civilsamhället, det fria ordet och backa mångårigt arbete för mänskliga rättigheter. Polarisering som förenklar och ställer rättighetskamper mot varandra.

Jag tror att en av RFSU viktigaste utmaningar framöver är att hitta allierade på oväntade platser. En annan viktig balansgång är att våga vila i tidigare framgångar och värna de samtidigt som en blickar framåt och ständigt ställer frågan - vilka friheter behöver vi prioritera kampen för imorgon?

Detta visste ni inte om mig!

Älskar klänningar och äger faktiskt inte ett enda par byxor. Klänningar har jag dock i nästan alla tänkbara färger, former och mönster.

Mats Målqvist

Uppsala, född år 1971

Beskriv kort din bakgrund

Läkare med bakgrund som kommunikatör. För tillfället professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Driver forskning med inriktning på social rättvisa och kvinnors och barns hälsa i ett globalt perspektiv.

Vilken är din relation till RFSU?

Jag har inte något tidigare engagemang i organisationen men dess intressent och verksamhet ligger väl i linje med både mina tidigare erfarenheter från arbete i södra Afrika och min nu pågående forskning.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Vetenskapligt förhållningssätt och internationell erfarenhet.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Att stå upp för likabehandling och individuell frihet i ett hårdnande politiskt klimat, både i Sverige och i världen. Att stärka lokalt engagemang i en tid då civilsamhället är under tryck. Att skapa en breddad bild av organisationen bland allmänheten, där internationellt engagemang och nätverk lyfts fram.

Detta visste ni inte om mig!

Jag gillar att bygga saker.

Emil Nordfjell

Stockholm, född 1999

Beskriv kort din bakgrund

Jag heter Emil, är 21 år gammal och kommer från Örnsköldsvik. I dag bor jag i Alby i Botkyrka kommun. Det har varit mitt nöje att sedan 2015 engagera mig och vara förtroendevald i det idéburna föreningslivet. Under åren har det handlat om SSU, Socialdemokraterna, ABF, Sveriges Elevkårer och en tid inom en studentkår. Sedan studenten 2018 har jag haft möjligheten att jobba på heltid för bland annat Socialdemokraternas partikansli och nu sedan januari på SSU:s förbundsexpedition som content manager och kanalansvarig i sociala medier.

Vilken är din relation till RFSU?

Jag har en stor respekt för det arbete RFSU gjort historiskt och för det arbete som göts i dag. Där jag växte upp fanns inget RFSU att engagera mig i. Så för mig fick det bli i SSU jag tog upp frågan om aborträtten i Sverige och i vår omvärld, hur socialtjänst och vårdaktörer behöver mer kunskap om våld i homosexuella relationer, hur pengarna behöver bli mer och finansieringen mer långsiktig till landets tjej- och kvinnojourer.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har ett brett kontaktnät bland kommunpolitiker och rikspolitiker. Jag förstår de politiska processerna och vad som krävs för att nå fram och bryta igenom bruset kommunikativt. Jag har ingångar och kunskap om övriga unga civilsamhället. Jag har kunskap om hur man är aktivist och jobbar med att engagera unga lokalt, men också hur man som ett stort förbund engagerar aktiva som i sin tur engagerar andra i hela landet.

Som HBTQ+person med funktionsvariation har jag erfarenheter som är viktiga för att RFSU ska kunna fortsätta växa och utvecklas ytterligare. När jag var sex års gammal fick jag en höftsjukdom som påverkat mitt liv sedan dess. Jag tror att det är bra för RFSU med en bredd av olika erfarenheter. Med bakgrund av detta tror jag att jag skulle kunna göra en bra insats i förbundsstyrelsen i RFSU och kandiderar i hopp om att få valberedningens förtroende.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Frågan om aborträtten i Sverige och i världen.

Frågan om en bättre sexualundervisning, med mer kunskap, fler studietimmar och ett större fokus på icke-normativa relationer, samtycke. Detta måste ske i Sverige och internationellt. Sverige har själv en lång väg att gå, men är en respekterad aktör vad gäller kvinnors rättigheter. Den feministiska utrikespolitiken måste både jobba med aborträtten och rätten till god sexualundervisning.

Se till att utvecklingen i världen inte går åt fel håll vad gäller familjepolitiken, synen på kvinnans roll, behandlandet av HBTQ+personer och hur pass prioriterat frågor som dessa blir i fredsprocesser, globala mål och så vidare.

Detta visste ni inte om mig!

Jag avskyr att ha på mig strumpor inomhus.

Romina Pourmokhtari

Stockholm, född 1995

Beskriv kort din bakgrund

Åtta års brinnande engagemang i alla möjliga frågor, nu vill jag bidra i RFSU. Jag är politiker och ordförande för en ideell organisation, Liberala ungdomsförbundet. Jag är energisk, positiv och handlingskraftig i att jag är en do:er som gillar att ta projekt i mål. Jag gör aldrig något halvhjärtat och brinner verkligen för att förbättra samhället på alla sätt jag kan. Jag lägger all min vakna tid och energi på politiken, feminismen sticker särskilt ut.

Jag har länge engagerat mig bland annat mot hedersförtryck, för samtyckeslagstiftning, att försvara aborträtten och att förbättra sexualundervisningen i svenska skolor. Jag har ett brett politiskt engagemang men mitt hjärta klappar extra för friheten, som för mig är allas rätt till makten över sig själva och sin tillvaro. Just därför älskar jag RFSU och det ni gör för så många som annars inte hade känt trygghet, säkerhet och frihet i sig själva och sin sexualitet.

Vilken är din relation till RFSU?

Min relation till RFSU är lite som ens relation till den där bekanta man förtjust iakttar på håll. Jag ser er! Jag hör er! Jag beundrar er! Men jag känner er inte särskilt väl. Jag har ingen lång erfarenhet i RFSU men i civilsamhället i stort har jag som sagt ett ideellt engagemang som sträcker sig åtta år tillbaka. Jag använder mig ofta av er information när jag bedriver opinionsbildning och följer ert opinionsbildande arbete. Men jag hade inte accepterat nomineringen till styrelsen om jag inte hade känt att jag kan bidra och bygga RFSU.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag bidrar alltid främst med min energi och vilja. Ingenting är omöjligt och jag menar det verkligen. Liberala ungdomsförbundet har en djup aktivistisk ådra och väjer inte för svåra frågor. Som ordförande för den organisationen har jag under lång tid byggt upp en kunskap, erfarenhet och kapacitet att med alla möjliga medel påverka svensk opinion och bryta ny mark. Jag kommer lyfta nya perspektiv och inte ta den bekväma vägen ut när RFSU står inför en utmaning eller ett dilemma.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

RFSU sliter säkert likt andra i civilsamhället med att bygga det ideella engagemanget och stärka lokalföreningar. En utmaning som säkert vuxit sig större under Coronaåret 2020 som förhindrat och påverkat mycket verksamhet.

Jag ser ett utrymme att hitta nya frågor att bedriva opinionsbildning kring. RFSU kan bryta ny mark och prata mer om rätten att njuta för grupper som man tidigare kanske inte uppmärksammat. Detta är nog mer potential än en utmaning. Men RFSU kan arbeta med nya metoder och verktyg. DN debatt i all ära, men jag bidrar gärna till att väcka den mer aktivistiska ådran i RFSU.

Detta visste ni inte om mig!

En gång vann jag ett litet stipendium på en forskarmässa i Finland för mitt gymnasiearbete om koriander och kopparsulfat.